



# Treed naar buiten

Seizoensbeleid & jaarplan 2022  
Rafaël Nederland

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>Woord van de Heer .....</b>	<b>5</b>
<b>Missie.....</b>	<b>5</b>
<b>Visie .....</b>	<b>5</b>
<b>Regio's .....</b>	<b>6</b>
<b>Ronde Tafel .....</b>	<b>7</b>
<b>Conferentie .....</b>	<b>7</b>
<b>Rafaël buiten de landsgrenzen .....</b>	<b>8</b>
<b>Rafaël Nederland Instituut .....</b>	<b>9</b>
<b>RNI-traject Gemeente stichting .....</b>	<b>10</b>
<b>Leidersontmoetingen .....</b>	<b>12</b>
<b>Herstelbedieningen .....</b>	<b>13</b>
<b>Associaties .....</b>	<b>14</b>
<b>Jongeren werk.....</b>	<b>14</b>
<b>Website &amp; Social media .....</b>	<b>15</b>
<b>Huis van gebed.....</b>	<b>15</b>
<b>Samenvatting .....</b>	<b>16</b>

# Inleiding

Treed naar buiten...

Het thema van dit jaarplan is: "Treed naar buiten"

Het vindt zijn oorsprong in de geschiedenis waar de Heer Elia ontmoet op de Horeb...

In 1 Koningen 18 lezen we dat de omgeving van de Karmel het toneel was van een reeks ingrijpende gebeurtenissen. Het begon met de oproep van Elia om naast het hele volk ook 850 afgodsprofeten naar de Karmel te laten komen. Allen waren ze getuige van het verterende vuur dat uit de hemel kwam. Vuur waarmee God niet alleen het offer, maar ook het hout en het altaar van steen en zelfs de gracht die vol met water stond verteerde.

Terwijl in het Kisondal de aarde rood kleurt van het bloed wanneer daar, op bevel van Elia, alle Baäl profeten ter dood worden gebracht stijgt op de Karmel een gebed om regen naar de hemel op. Een gebed wat al snel stortregens tot gevolg heeft die het droge land doordrenken. De volgende dag, wanneer de damp van het doorweekte land zich langzaam voegt bij de rook van de nog altijd na smeulende plaats waar ooit het altaar had gestaan... zint een wrede vrouw op wraak! Izebel heeft gehoord wat er, op bevel van Elia, met haar profeten is gebeurd en ze zweert wraak! Ze laat een boodschap naar Elia brengen waarin ze aankondigt dat ze hem ter dood zal brengen zoals hij haar profeten ter dood heeft laten brengen. De strijdbaarheid van gisteren maakt direct plaats voor angst, doodsangst. Elia gaat de woestijn in en vraagt God om zijn leven te beëindigen. Maar God heeft andere plannen! Hij bekrachtigt Elia met bovennatuurlijk voedsel en leidt hem naar de Horeb, naar de berg van God. Elia brengt er de nacht door in een grot. De volgende morgen wordt hij door de stem van God zelf gewekt met de vraag waarom hij daar is. Elia stort zijn hart uit; "Met volle overgave heb ik mij ingezet voor de Heer, maar tevergeefs! Het volk Israël heeft Gods verbond naast zich neergelegd, de profeten die hen er telkens aan herinnerde vermoord en nu... nu zoeken ze ook mij, om mij ter dood te brengen." En dan volgt het antwoord van de Heer..

*1 Koningen 19:11a*

*Daarop zeide Hij: **Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des HEREN.***

Elia gehoorzaamt en treed naar buiten... een wind die bergen verbrijzelende trekt aan hem voorbij, gevolgd door een ontzagwekkende aardbeving en vuur. Al dit natuurgeweld gaat voor de Heer uit. En dan, dan spreekt God tot Elia vanuit het suizen van een zachte koelte. Hij spreekt geen bemoedigende woorden over de situatie in Israël. Geen troostende woorden over het onrecht wat de profeet is aangedaan. Hij spreekt over de toekomst! Sterker nog Hij draagt Elia op om leiders te zalven tot koning zodat ze het volk kunnen leiden en ... om te zorgen voor opvolging van de profeet zelf zodat het profetische woord zal blijven klinken.

Het jaar thema voor 2022 is “Treed naar buiten”

Vorig jaar ervoerden we hoe de Heer ons opriep tot eenheid.

Eenheid waarin we elkaar kunnen en mogen versterken “de kracht van samen”

Eenheid die de sleutel is om deel te kunnen zijn van de toekomst die Hij voor ons in petto heeft. Eenheid van waaruit we dit jaar met elkaar naar buiten kunnen en mogen treden.

Met de belofte dat God een tijdperk aankondigt waarin Hij de sluizen van de hemel zal openen als uitgangspunt, ervaren we als NLT dat God van ons vraagt om actief naar buiten te treden.

- Om Hem te danken voor de geweldige wonderen die we met elkaar hebben beleefd en hand in hand daarmee, net als Elia, onze blik te richten op de toekomst.
- Om actief met elkaar op te trekken in het “open bidden van die sluizen” zoals Elia bad, totdat de door God voorspelde regen neerdaalde op het droge land.
- Om, geleid door zijn Geest, concrete stappen voorwaarts te zetten in die door God voorspelde toekomst.
- Om, onder zijn leiding, met elkaar datgene te ondernemen wat de Kerk – Het Lichaam – nodig heeft om te wandelen in het tijdperk dat Hij heeft voorbereid.
- Om volop te investeren in leiderschap.
- Om de leiders die Hij voor dit seizoen heeft geroepen te (h)erkennen, te zalven en vrij te zetten zoals Elia dat deed.
- Om er zorg voor te dragen dat er continuïteit is in de profetische bediening binnen onze beweging. Zoals Elia daar zorg voor droeg toen hij de mantel doorgaf aan Elisa

Kortom naar buiten treden **om** van Hem te horen ... en, net als Elia, daarnaar te handelen.

Het Nationaal Leiders Team Rafaël Nederland

[Efez. 2:10](#)

[Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.](#)

## Woord van de Heer

Eind vorig jaar sprak de Heer over een seizoen, dat Hij aan het voorbereiden is... We geloven dat dit woord het vertrekpunt mag en zal zijn voor 2022. Een jaar waarin we, onder zijn leiding, actief uit mogen zien en naar buiten treden in dat seizoen.

“De wereld huilt over deuren die in de afgelopen periode gesloten zijn.  
Maar IK ga een seizoen geven waarin ik sluisdeuren ga openen. Bereid je erop voor.  
En eenheid is de sleutel”



## Missie

“Het Koninkrijk van God baan laten breken in Nederland en in de overige gebieden waar God ons roept. Door het stichten, toerusten en ondersteunen van gemeenten, die vanuit het weerspiegelen van de liefde van God een kracht in de wereld zijn”

## Visie

“De basis van Rafaël Nederland ligt in de openbaring dat God ons liefheeft, aanvaardt en vergeeft. Daarom is alles wat we als denominatie doen en laten gebaseerd op deze dynamiek van liefde, aanvaarding en vergeving. De naam die God ons gegeven heeft - Rafaël - betekent God herstelt/ God maakt gezond. Vanuit die identiteit zetten we ons in om, in navolging van Jezus, door de gemeenten, heelheid en gezondheid in al haar facetten te reproduceren ”

Eén Rafael, onder één banier, om één missie te vervullen

*“En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt,  
maar met zijn tweeën houd je stand.  
Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.”*



## Regio's

In 2021 hebben we een begin gemaakt aan de nieuwe invulling van het regiowerk. Hiervoor zijn onder andere de 24 regio-ambassadeurs vrijgezet. De regio ambassadeurs zijn bedoeld als relationele verbinders. Ze bezoeken de gemeentes, leggen contacten en informeren of er zaken zijn waar Rafael Nederland ondersteuning kan bieden. Binnen de clusters zijn ze ook verbinders tussen de gemeentes onderling. In de clusters wordt gekeken hoe gemeentes elkaar kunnen bemoedigen, enthousiasmeren en of ondersteunen in het uitvoeren van de missie in dat deel van Nederland waar de clusters zich geografisch bevinden. In dit proces informeren de regio-ambassadeurs de gemeenten ook over beschikbare tools en ondersteuning vanuit Rafael Nederland. Soms geven ze tips over initiatieven die in andere gemeentes ontwikkeld en wellicht bruikbaar zijn. Daarnaast hopen we ook dat de twee jaarlijkse ontmoetingen in de regio's (of in de clusters) tot geestelijke kruisbestuiving gaat leiden van indrukken en of initiatieven die in lokale gemeentes

geboren zijn/ worden. Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering gaan we met elkaar kijken hoe deze nieuwe invulling van het regiowerk zich gaat ontwikkelen/ een vaste vorm aan kan gaan nemen. Helaas zijn er door corona veel afspraken in 2021 niet doorgegaan, wat de ontwikkeling van deze nieuwe invulling wel wat geremd heeft. Het is dan ook de bedoeling dat we in 2022 wat meer “meters kunnen maken” op de ingeslagen weg zodat we volgend jaar met elkaar een eerste evaluatie kunnen doen.

## Ronde Tafel



Twee jaar geleden introduceerden we als NLT de Ronde Tafel. Een plaats waar het NLT, samen met de bedieningsleiders van Rafael Nederland en mensen die aanschoven vanuit hun specifieke bediening of geestelijke autoriteit, spart over beleid en de uitvoering hiervan. Dit jaar wordt de bezetting van de Ronde Tafel uitgebreid en haar functie verder aangescherpt. Het is de bedoeling dat we aan de Ronde Tafel vooral het gesprek voeren over de praktische uitvoering en invulling

en haalbaarheid van het beleid. Dus: wat is er nodig om plannen ook echt uit te kunnen voeren? Maar ook wat is er aanwezig – vanuit de bedieningen of vanuit expertise in de beweging – om plannen om te kunnen zetten in daden. Hoe stemmen we beleidsplannen zodanig af dat ze echt tegemoetkomen aan behoeftes (bijv. behoeftes van onze jongeren of van gemeentes of bedieningen) Om hierin goed aansluiting te houden met wat er speelt, nodig en/of aanwezig is in de lokale gemeentes, hebben de regio-ambassadeurs gevraagd om, vanuit ieder cluster, een echtpaar aan te wijzen om plaats te nemen aan de Ronde Tafel. Op deze manier hopen we dat de Ronde Tafel in 2022 nog meer bij zal dragen aan het uitvoeren en volbrengen van onze gezamenlijke missie.

## Conferentie



In oktober vorig jaar heeft, na 8 jaar afwezig te zijn geweest, de jaarlijkse Rafaël Nederland conferentie weer haar intrede gedaan. Vanwege de beperkingen rondom corona is deze conferentie in het late najaar terecht gekomen. Het is het streven om de conferentie standaard aan het begin van het jaar te houden. Om te voorkomen dat we, nu de conferentie van 2021 in oktober terecht is gekomen, twee conferenties heel kort op

elkaar krijgen, hebben we het volgende gepland:

Op 07 en 08 oktober 2022 houden we een “tweedaagse conferentie”. In maart 2023 volgt dan de eerstvolgende volledige driedaagse Rafael conferentie, met de bedoeling deze jaarlijks in diezelfde periode terug te laten komen.

## Thema tweedaagse conferentie 2022:

### “Treed naar buiten”

Met elkaar gaan we in oktober van dit jaar twee dagen de diepte in rondom de praktische invulling van ons jaarthema. “Treed naar buiten” twee dagen ontmoeten, (aan)bidden en van de Heer horen. Ervaringen uitwisselen over hoe we al vormgegeven hebben aan het thema in de maanden die dan al geweest zijn. En hand in hand daarmee elkaar bemoedigen over hoe we hier blijvend invulling aan kunnen geven. Kortom we zien uit naar twee geweldige conferentiedagen in 2022

Op 23,24,25 maart 2023 staat dan de eerstvolgende driedaagse Rafael Nederland jaarconferentie gepland. Het NLT is inmiddels begonnen aan de biddende zoektocht naar sprekers, thema, locatie etc. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit uiteraard meedelen! We willen je wel vast vragen met ons mee te bidden en deze data (23 t/m 25 maart 2023) alvast te reserveren in je agenda! We zien er nu al naar uit om ook deze conferentie weer met elkaar als beweging te vieren!

## Rafaël buiten de landsgrenzen



Tijdens de conferentie hebben de zendingsambassadeurs een presentatie gegeven van de zendingsprojecten die ze namens Rafael Nederland vertegenwoordigen. We hebben de beweging gevraagd om gezamenlijk achter deze zendingsprojecten te gaan staan. Uiteraard in gebed, maar ook in werken. Dat kan zijn door praktisch te participeren in activiteiten zoals bijvoorbeeld zendingsreizen. Maar ook door middel van financiële ondersteuning. We hebben de zendingsambassadeurs gevraagd biddend

hun visie voor 2022 te ontwikkelen en deze vervolgens ook te vertalen in de benodigde budgetten.

Dit heeft geresulteerd in behoorlijk vooruitstrevende budgetaanvragen.

Budgetaanvragen die niet passen binnen de bedragen die normaal binnen de begroting van Rafael Nederland passen. Hier hebben we de zendingsambassadeurs (ook tijdens de conferentie) overigens expliciet om gevraagd! Die vraag kwam niet voort uit overmoed of naïviteit, maar uit het verlangen om – juist in zending – “de kracht van samen” (ons jaarthema van vorig jaar) in de praktijk te zien werken. Om met elkaar als beweging de handen ineens te slaan om meer dan ooit slagvaardig te kunnen zijn in het uitreiken naar onze zendingsprojecten. Om met elkaar het verschil te maken in die gebieden waar we relationeel mee verbonden zijn. Om met elkaar, zowel binnen onze landsgrenzen als daarbuiten Rafaël te zijn. Dat wil zeggen een instrument van heling, genezing en heelheid te zijn in de landen en projecten die we mogen dienen.



Dit jaar willen we, vanuit “De kracht van samen”, naar buiten treden in de ondersteuning van onze zendingsprojecten... daarom is het voorstel van het NLT om de budget aanvragen van de zendingsambassadeurs zoveel mogelijk over te nemen in het budget van Rafael Nederland.

Hiermee gaan we een forse geloofstap nemen, in de volle wetenschap dat dit boekhoud-technisch een begroting met een flink tekort oplevert. Het is onze hoop, verlangen om deze geloofstap met elkaar als beweging te nemen. Om in de daaropvolgende stap ook met elkaar zorg te dragen voor het financiële draagvlak wat nodig is voor deze stap. Tijdens de presentatie van de begroting 2022 zullen we hier uitgebreid bij stil staan.

#### **Beleid:**

Voor 2022 is gekozen om het aantal van de ambassadeurschappen te consolideren. In 2021 is een begin gemaakt met een beleidsstuk waarin vastgelegd is hoe een zendingsambassadeurschap – aanvullend op de projecten die nu al lopen - tot stand kan komen. Dit stuk zal in 2022 verder uitgewerkt worden en wanneer het klaar is worden ingebracht op een werkvergadering.

#### **Zendingsambassadeurs:**

- Zijn de eerstverantwoordelijken voor het zendingsproject.
- Hebben binnen de vooraf gemaakte afspraken en budgetten volledig mandaat m.b.t. de ondersteuning en ontwikkeling van het zendingsproject.
- Werken vanuit de visie en missie van Rafaël Nederland
- Ontwikkelen en onderhouden vanuit die visie/ missie de verbinding met de lokale gemeenschappen van waaruit het Koninkrijk van God baan zal breken.
- Doen per half jaar verslag aan Rafael Nederland over de voortgang van de missie in het gebied waar ze ambassadeur zijn.

## Rafaël Nederland Instituut



De opleiding Theologie van Rafaël Nederland zal in haar huidige (digitale) vorm blijven bestaan om de nog resterende studenten de gelegenheid te bieden hun traject af te ronden met een diploma. We zijn dankbaar voor het team dat zich inzet voor de begeleiding van de studenten, het correctiewerk en de huiswerkfeedback. Nieuwe studenten kunnen niet meer

instromen. En in de toekomst zal worden gewerkt aan nieuwe, op maat gesneden, studiemogelijkheden.

#### **Deelname in landelijke opleidingen**

Al twee jaar is Rafaël Nederland één van de vijf partners (Vineyard, VPE, Evangelisch Werkverband en New Wine) van de gezamenlijke opleiding *Gods Koninkrijk en de Heilige Geest* die aangeboden wordt via het Evangelisch College. Het is een mooie, solide opleiding die je goed naast je werk kunt doen. Het geeft een

prachtige theologische basis van wat het Koninkrijk is en wie de Heilige Geest is. Het is een plaats waar je met studenten vanuit verschillende achtergronden en leeftijden zowel de theorie als de praktijk induikt. Een echte aanrader voor huidige en toekomstige leiders! We hopen in het komende jaar het aantal studenten die vanuit Rafaël meedoen aan de opleiding te vergroten.

Op dit moment is de opleiding twee jaar waarbij je na het eerste jaar kunt bepalen of je doorgaat. Op basis van de evaluatie die gedaan is, kwam onder andere naar voren dat het niveau voor een aantal (potentiële) studenten te hoog was (hbo-niveau) vanwege bijvoorbeeld de Engelse literatuur. Het idee is om vanaf volgend jaar de opleiding ook aan te bieden met volledig Nederlandse literatuur en een aangepast niveau. Verder zijn er gesprekken hoe eventueel een derde en vierde jaar vorm te geven.

Het zou mooi zijn om deze opleiding verder te omarmen en onze leiders deze opleiding te gunnen. Het is een cadeau om ons verder te verdiepen in het Woord en verfrist te worden door Gods Heilige Geest.

## RNI-traject Gemeente stichting



*“Een krachtige en voortdurende inzet op gemeentestichting is de enige weg om de toename van het aantal gelovigen zeker te stellen en het is een van de beste manieren om het lichaam van Christus als geheel te blijven vernieuwen.”*  
Tim Keller

Gemeentestichting is een van de kernwaarden die de totstandkoming van onze landelijke denominatie noodzakelijk maakten. De her-evangelisatie van Nederland door het stichten van nieuwe Rafaël gemeenschappen!

Nergens is de liefde, opwinding en toewijding groter dan bij de geboorte van nieuw leven.

En nergens, in de geschiedenis van de afgelopen eeuw, was de honger naar betekenisvolle verbinding en het dienen van een groter en hoger doel zo tastbaar als vandaag. De “post Corona fase” waarin we leven, maakt het samenbrengen van zoekers makkelijker dan ooit.

Rafaël Nederland werd in het begin van haar bestaan gekenmerkt door een verlangen naar “opwekking” en “vernieuwing”. Het herstel van mensen en de samenleving als geheel ligt besloten in onze naam. En alles wat door God is geschapen -en gezond is- verlangt naar reproductie. De stichter van Rafaël betoogde

destijds: “*schapen brengen schapen voort, herders brengen herders voort en kerken brengen kerken voort*”.

Jerry Cook onderwees in diezelfde tijd: “*niet de **kerk** is de akker...maar, de **wereld** is de akker... waarop de focus van onze arbeid zich mag richten*”.

Vanuit de portefeuille voor Theologie en Gemeentestichting zoeken we naar de juiste mensen om vanaf 2023 leiding te gaan geven aan een korte, maar krachtige, opleiding voor gepassioneerde gemeentestichters. Het doel is, om de stroom van gemeentestichting en vernieuwing opnieuw te helpen vrijzetten in onze beweging.

We zijn op dit moment in gesprek met de leider van *Foursquare Multiply*, de gemeentestichtingsbeweging van onze eigen overzeese familie, welke op dit moment haar eerste bestaansjaar is ingegaan. Daarnaast zijn we in gesprek met het Evangelisch College over een mogelijke samenwerking in onze gezamenlijke interkerkelijke opleiding gemeentestichting. Het is de bedoeling om na te gaan hoe we kunnen komen tot vruchtbare kruisbestuiving en mogelijke samenwerking.

Concreet: begin 2023 hopen we te starten met het trainen en coachen van 10 tot 20 echtparen die (het begin van) een roeping ervaren om op enig moment een gemeente te gaan stichten met het oog op de her-evangelisatie van Nederland. Deze opleiding zal naar verwachting één tot anderhalf jaar duren en de inzet is dat minstens 50% van de deelnemende echtparen aan het einde van het traject visie, verlangen en vaardigheden aanwendt tot de stichting van een hagelnieuwe Rafaël gemeente.

De opleiding bevat naast fysieke bijeenkomsten, met veel interactie, ook video-onderwijs. Hierbij laten we ook succesvolle gemeentestichters of apostolische leiders aan het woord uit andere denominaties.

Gedurende de opleiding zal worden gestreefd naar begeleiding van de echtparen op de terreinen van ontwikkeling in Kennis, Kunde, Kracht en Karakter.

Die begeleiding komt vooral uit de gemeenten waarvan de aankomende stichters lid zijn.

Het proces van voorbereiding en stichting kan eigenlijk niet, of moeilijk, los gezien worden van geestelijke dekking in de eigen plaatselijke gemeente. Die plaatselijke gemeente kan hierbij mogelijk ook een beroep doen op de ervaring en wijsheid van hun regio-ambassadeurs.

Op die manier ontstaat een “coaching-driehoek” van input, begeleiding en veiligheid door de gemeenteleiders, de regioambassadeurs en de schoolleiding.

Die driehoek zal idealiter actief blijven tot de gestichte gemeente de status van “erkende gemeente” wordt verleend.

Mogelijk zal aansluitend worden gekeken hoe er op theologisch vlak nog hulp in ontwikkeling kan worden geboden.

Aan de plaatselijke gemeenten vragen we om biddend om te zien naar mogelijke potentiële gemeentestichters. We zijn immers geroepen om, in elk seizoen van ons bestaan, nieuw leven voort te brengen.

Onze “denominatie brede toewijding” aan de Bijbelse marsorders is -en blijft- de vervulling van de drie “grote” missieteksten die afkomstig zijn van Jezus zelf:

Grote Opdracht – ga en maak alle volken tot discipelen

Grote Gebod – Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf

Grote Gebed – Uw koninkrijk kome... zoals in de hemel, zo ook op aarde

In het bovenstaande stuk over het Rafaël Nederland Instituut is al één en ander geschreven over een op handen zijnde opleiding waarin het toerusten van gemeentestichters een grote plaats gaat krijgen. Om ervoor te zorgen dat actieve gemeentestichting voor 2022 niet slechts een wens is, menen we van de Heer verstaan te hebben dat we hier op voorhand een geestelijk deur voor open mogen zetten. Deze deur gaat over een geestelijk principe omzetten in beleid. Helaas komt het wel eens voor dat een Rafaëlgemeente ophoudt te bestaan en haar deuren moet sluiten. In zo'n geval worden de gelden die deze betreffende gemeente bezit overgemaakt naar Rafaël Nederland. Deze gelden komen voort uit tienden en giften van gemeenteleden die dit ooit hebben toegewijd aan de opbouw en stichting van de gemeente. Als NLT menen we van de Heer verstaan te hebben dat we dergelijke – voor dit bijzondere doel toegewijde – gelden als zaad mogen investeren in het stichten van nieuwe gemeenten. Op dit moment is er binnen Rafaël Nederland een bedrag van ruim € 30.000, - in kas wat voortkomt uit de opheffing van gemeenten. Dit bedrag, maar ook eventuele bedragen die - onverhoopt - voortkomen uit de opheffing van gemeentes in de toekomst worden toegewijd en vrijgezet voor gemeentestichting.

## Leidersontmoetingen



### **Tweedaagse Leidersontmoeting.**

De Tweedaagse Leiders ontmoeting voor 2022 staat gepland voor 25 en 26 maart 2022. Deze ontmoeting is – anders dan de jaarlijkse conferentie – echt specifiek bedoeld om als leiders/ leiderschapsteams van de beweging samen te komen. Om met elkaar de Heer te zoeken en van Hem te horen. Om elkaar als leiders te ontmoeten en te bemoedigen. Om met elkaar dingen te delen en te bespreken waar we in het

leiderschap mee te maken hebben. Uiteraard willen we jullie van harte aanmoedigen om aankomende leiders die je aan het discipelen bent mee te nemen/ uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

# Herstelbedieningen



## **Inleiding:**

In 2021 is er een klankbordgroep gevormd die zich gebogen heeft over de (her)ontwikkeling van een programma zoals dat vroeger werd aangeboden in de Rapha-retraites. De doelstelling is om tot een eigentijds programma te komen waarin persoonlijke ontwikkeling en groei, centraal

staat. Ook wordt er in de ontwikkeling rekening gehouden met een tijdsduur, die past in de huidige tijd en cultuur. Het is de bedoeling dat dit programma in de eerste helft van 2022 vaste vormen gaat krijgen. Het streven is dat het programma ook meer toegankelijk zal zijn voor jongeren en daarom wordt er momenteel gezocht naar jonge mensen die geschikt zijn om in deze ontwikkelfase input te leveren en mee te denken. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2022 een “train de trainer” traject van start gaat, zodat in het voorjaar van 2023 de eerste groep van start kan gaan. Ook wordt er nagedacht en gebeden over een nieuwe, passende naam voor deze bediening.

## **Toerustingsdagen met pastorale thema's**

In het jaarplan van 2021 hebben we aangekondigd dat we in de tweede helft van dat jaar van start wilde gaan met het organiseren van toerustingsdagen voor pastoraat. De eerste dag stond gepland voor december 2021, maar helaas was de spreekster die hiervoor uitgenodigd was geveld door corona en kon deze dag niet doorgaan. Inmiddels staat de eerste toerustingsdag met als thema “Terugbuigen na de storm” opnieuw gepland en wel op 12 maart 2022. In de voorbereiding op de eerste toerustingsdag is er hard gewerkt aan het vormen van een team van mensen die de intervisiegroepen kunnen gaan leiden. We zijn dankbaar om te kunnen melden dat er een mooie groep bekwame en toegewijde mensen zich hiervoor aangemeld hebben!

Nog even een opfrisser over de inhoud van deze toerustingsdagen;

Tijdens deze dagen (of dagdelen) worden er verschillende pastorale thema's behandeld en iedere bijeenkomst zal worden afgesloten met een intervisiebijeenkomst waarin deelnemers een casus gaan bespreken die aansluit bij het thema van de toerustingsdag. Intervisie gaat niet in de eerste plaats om het vinden van een oplossing. Intervisie draait om samen leren en ontwikkelen. Samen leren door open vragen te stellen, te luisteren en van elkaar te willen leren.

In de voorbereiding hierop zal een aparte studiedag georganiseerd worden voor mensen die de intervisiegroepen willen gaan leiden.

Door de diversiteit van de thema's die tijdens deze dagen aan de orde komen zijn ze interessant voor verschillende doelgroepen. We denken bijvoorbeeld aan thema's als:

“rouwen met kinderen” = pastoraat mede voor kinderwerkers

“jongeren en blowen” = pastoraat mede voor jongerenwerkers

Maar je kunt ook denken aan onderwerpen als: “grenzen”, “communicatie” of “meerzijdig partijdig zijn”. Kortom, onderwerpen die voor alle pastoraal werkers of leidinggevenden in de gemeenten actueel en/of leerzaam zijn.

### Hoe ziet zo'n dag eruit:

09.00- 12.00 onderwijs  
12.00- 13.00 lunch  
13.00- 15.00 intervisie.

De 'studies' van de toerustingsdagen kunnen door verschillende personen gegeven worden afhankelijk van het thema van de dag.

Uiteraard gaan we ervan uit dat 2022 een jaar zal zijn waarin meerdere toerustingsdagen plaats kunnen en zullen vinden. We houden je hier uiteraard van op de hoogte!

## Associaties

Met de associaties van Rafael Nederland wordt besproken hoe wij elkaar wederzijds kunnen dienen in 2022: Cleansing Stream, Father's House Movement, Desert Rose, Buurtvrij en Stichting Talenten.

## Jongeren werk



In het voorjaar van 2021 hebben we als NLT gesprekken gevoerd met het U-turn kernteam rondom de vraag hoe ieder van hen naar de toekomst en hun toewijding voor de toekomst keek. De wens van het NLT om het nationaal Jongerenwerk verder uit te breiden en de toewijding die dat vraagt was ook deel van die gesprekken. We hebben de afspraak gemaakt dat ieder hier gedurende de zomer over nadenkt en hier in

het najaar terugkoppeling over zal geven. Parallel aan dit proces – voortvloeiende uit de rondvraag onder jongeren en kinderwerkers en de daaruit voortgekomen dag met Royal Mission – zijn we als NLT verdergegaan met het in kaart brengen van de behoeftes van kinder- en jongerenwerkers binnen de beweging. In oktober stond het jaarlijkse U-Turn-weekend gepland. De regels en de daaruit voortvloeiende beperkingen gaven veel spanning binnen het U-turn kernteam. Ondanks de verscheidenheid waarmee ieder hier mee omging is er toch een supertof weekend tot stand gekomen waar veel van de jongeren van de beweging deel vanuit gemaakt hebben. Na een moment van bezinning en nadenken over het aanstaande seizoen heeft het voltallige U-turn kernteam aangegeven te ervaren dat het tijd is om te stoppen. Het NLT kijkt met dankbaarheid over hun inzet en toewijding terug op de lange periode waarin dit team U-turn heeft geleid. Uiteraard zijn we als NLT biddend op zoek gegaan naar nieuwe visiedragers voor het nationaal jongerenwerk. We zijn blij en dankbaar dat we in dit jaarplan kunnen melden dat er inmiddels een jong

echtpaar is wat zich in deze rol herkent. Na een proces van nadenken en bidden ervaren ze, naast de passie die er altijd als was, ook de vrijheid om zich hieraan toe te wijden. Het is hun verlangen om teams te gaan vormen die de verschillende events en bijeenkomsten mee uitwerken en uitvoeren. Op de jaarvergadering vertellen we jullie graag meer over dit echtpaar en hun passie! Binnenkort zal er meer bekend zijn en gecommuniceerd worden over de invulling van het nationaal jongerenwerk en de dingen die georganiseerd gaan worden! Eén ding staat al wel vast... ook voor oktober 2022 staat weer een U-turn weekend gepland! En het is de bedoeling dat de toegang dit jaar gratis is! Meer hierover bij de presentatie van de begroting 2022

## Website & Social media



In 2022 willen we graag onze website updaten. Niet alleen met betrekking tot vormgeving en uitstraling, maar ook vooral op het gebied van functionaliteit. Op dit moment is de site voornamelijk informatief. Het beoogde doel is dat de site naast informatief ook interactief wordt. Een plaats waar niet alleen informatie

maar bijvoorbeeld ook studies, ontwikkelde materialen kinderdiensten of jeugdwerk of andere beschikbare materialen en input vrij verkrijgbaar wordt. We willen er bewust voor kiezen dat het meeste wat de site te bieden heeft op een open omgeving te vinden is, dit omdat van geven/ delen nog nooit iemand arm is geworden. De site moet daarnaast ook enthousiasmerend en sprankelend worden voor mensen die op het internet zoeken naar informatie over het christelijk geloof. Hand in hand met het vernieuwen van de site gaat er ook gewerkt worden aan de aanwezigheid van Rafaël op social media. Ook hierin willen we als beweging zichtbaar naar buiten treden.

## Huis van gebed

Beleidsplan Huis van Gebed Rafael Nederland 2022



Ons doel is de visie van het Rafael Nederland Leidersteam (NLT) te ondersteunen en waar mogelijk uit te voeren. De belangrijkste activiteit van het Huis van Gebed, die daaraan bijdraagt is de gemeentes te stimuleren om meer te bidden en te bemoedigen om steeds weer uit te stappen in profetisch gebed, met als doelstelling doorbraak in steden, dorpen en gebieden t.b.v. uitbreiding van het Koninkrijk.

Om dit te realiseren zij wij verbonden met het werk van Rafael Nederland en met het wereldwijde gebedsnetwerk van Foursquare International en van Europa. Daarnaast zijn we actief betrokken bij landelijke platforms.

Omdat er in 2021 een duidelijke start is gemaakt met het aanstellen van regio-ambassadeurs hebben wij deze gevraagd een intermediair te zijn voor het Huis van Gebed in relatie tot gemeentes.

Daarnaast gaan we In 2022 verder met gebedswandelingen in steden die God ons aanwijst als strategisch voor gemeentestichting of steden die voor de onderbouwing van onze visie strategisch lijken. Gedeeltelijk zijn dit de poorten van Nederland (letterlijk) soms ook steden die op een andere manier belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Rafaël Nederland als geheel.

Inmiddels hebben we plannen gemaakt voor Dordrecht, Utrecht, Den Haag, Enschede en misschien volgen er nog andere.

We blijven daarnaast beschikbaar voor het op uitnodiging bezoeken en bemoedigen van lokale gemeenschappen en voor ondersteuning van bijzondere activiteiten zoals conferenties e.d.

Naast bovengenoemde initiatieven onderhouden we een tweetal gebedsapplicaties via whatsapp waarbij we indien noodzakelijk onmiddellijk mensen in kunnen schakelen voor acute nood.

Eén daarvan is speciaal bedoeld voor vertrouwelijke gebedsverzoeken en bevat slechts een 8-tal namen. De andere is meer algemeen.

In 2022 streven we naar het organiseren van een of meer gebedsdagen voor bidders in het land. We hopen dat dit een aanzet gaat worden voor uitbreiding van ons netwerk.

## Samenvatting



**Het jaar 2022 wordt vooral een jaar van zichtbaar naar buiten treden.**

We beginnen dit jaar met een prachtige belofte van de Vader zelf! Hij heeft ons aangemoedigd ons voor te bereiden op een seizoen waarin Hij sluisen gaat openen... hoe gaaf is dat! Beginnen aan een jaar waarvan je weet dat dit deel uit gaat maken van een nieuw seizoen wat de Vader beoogd en voorzegd heeft. Een jaar waarin wij zichtbaar naar buiten mogen treden.

Een jaar waar we vol verwachting, over geopende sluisdeuren, aan mogen beginnen. De overbekende tekst uit Jesaja 40 zegt: "Zij die de Heer verwachten, nieuwe kracht ontvangen, lopen zonder moe te worden en wandelen zonder mat te worden. 2022 wordt geen jaar van afwachten, maar van verwachten. Vol verwachting naar buiten



treden... niet om te aanschouwen maar om, gesterkt door de transformatie die het verwachten van de Heer in ons tot stand brengt, maximaal deel te zijn van het nieuwe tijdperk wat de Heer heeft aangekondigd. Wij zien er naar uit om in dit jaar vanuit verwachting met elkaar op te lopen zonder moe te worden. Om samen vol enthousiast, zonder matheid, te wandelen in de werken die Hij voor ons heeft voorbereid!

Namens het NLT