

# terugbuigen na de storm

11 december 2021

Toerustingsdag voor pastoraal werkers, gemeenteleiders en mensen die geïnteresseerd zijn in dit thema.

Het leven brengt zo af en toe stormachtige tijden met zich mee. Dit kan op heel persoonlijk vlak gebeuren, maar soms gaan we ook met elkaar door stormen heen. Op dit moment hebben we zelfs te maken met een wereldwijde storm periode. Tijdens deze toerustingsdag gaan we samen kijken wat nodig is om terug te buigen na een moeilijke periode. Hoe pakken we de draad weer op na een storm? Hoe kunnen we mensen helpen die moesten buigen voor het lot waar ze niet om gevraagd hebben?

Het belooft een leerzame dag te worden waarbij we zullen leren over onze eigen veerkracht en inzicht zullen krijgen om anderen actief tot steun te zijn!



Spreker: Riet Fiddelaers-Jaspers  
<https://www.omgaan-met-verlies.nl>

Wat mag je deze dag verwachten:  
onderwijs – lunch – intervisie

entree: €27,50 pp incl. lunch, koffie/thee en het boek "natriltijd"  
i.v.m. catering graag aanmelden voor 1 december via [www.rafael.nl](http://www.rafael.nl)

Datum: zaterdag 11 december 2021

Tijden: 10.00–15.00 uur

Locatie: Rafaël Amersfoort (Kosmonaut 2)

